







## Inleiding

Het thema van deze schoolkrant gaat over: 'Reis je mee'. Dit is het onderwerp omdat de Kinderboekenweek daarover gaat dit jaar.

Je gaat in deze schoolkrant ontwerpen die te maken hebben met het vervoer van de toekomst zien, maar natuurlijk wat wel met een goed milieu te maken heeft want onze school is natuurlijk een eco school. Je gaat daarom ook veel dingen zien die met een goed milieu te maken hebben, want auto's, vliegtuigen en cruises zijn natuurlijk niet goed voor het milieu. Maar er komen ook steeds meer elektrische auto's zoals de Tesla. Maar door auto's te laten maken wordt het milieu ook flink vervuild. Er komen steeds meer elektrische vliegtuigen, maar daarvan zijn er nog onvoldoende om ons naar andere landen te vervoeren en dat is natuurlijk jammer. Je kan natuurlijk ook een voetreis maken naar andere landen, maar hoe? Dat lees je allemaal in deze schoolkrant. Misschien is tijdreizen wel goed voor het milieu, maar moeten we dat alleen nog uitvinden. Soms als je in de auto zit en je hebt honger, dan vraag je wat je kan eten. Als dat alleen maar brood is, dan wil je misschien wel iets anders eten. In deze schoolkrant lees je wat je dan moet gaan maken en hoe. Dus als je dit allemaal wil weten moet je maar snel verder gaan met lezen in deze schoolkrant van de Westerparkschool.

Veel leesplezier.

Morris

REIS MEE!  
**KINDERBOEKENWEEK**  
2 T/M 13 OKTOBER 2019



## De 1ste wereld reis

Er was eens een meisje van 9 jaar genaamd Eva die erg hield van reizen en dingen onderzoeken. De grootste droom van Eva was om een wereld reis te maken. Maar niet met een vliegtuig of met een auto. Maar gewoon lopend. Veel mensen dachten dat dat onmogelijk was maar Eva dacht er



anders over. Zij dacht dat als je dat echt wilt dat je er dan ook echt voor moet gaan. Eva wist dat het niet mocht van haar ouders omdat ze dachten dat het erg gevaarlijk was en dat Eva er te jong voor was. Maar zij wist zeker dat als ze later ouder wordt een wereld reis gaat proberen te maken. 20 jaar later was Eva er klaar voor. Ze pakte haar rugzak in en liep naar Haarlem. Dat duurde ongeveer 3 uurtjes. Ze ruste daar uit en ging iets eten. Na ongeveer 1 week was Eva al in België. En zo ging Eva verder en verder lopen. Ze wou er juist lang over doen om er lekker van te genieten. Na 3

jaar had Eva heel Europa gezien. Toen Ze ongeveer 60 jaar werd begon ze last van haar rug te krijgen en kon ze niet meer lopen. Toen ze 60 werd had ze ook het doel van haar leven bereikt.

Tip/Moraal:

Als je ergens over droomt ga ervoor en probeer  
Zo veel mogelijk te doen om je doel te bereiken:)





groep 1/2b op koers!

vaar mee met: aleena, yara, liuz, amaana, esila, haider en maurits



en yazan, finley, lynn, marie, faes, marwa, hayat en mohammed



we hebben niet zomaar een bootje gemaakt: we hebben nagedacht en uitprobeerend en we zijn soms opnieuw begonnen om de boot te maken waarmee we op reis willen: van groot, sterk, stoer naar klein en slim



# De geschiedenis van de fiets

De fiets is natuurlijk heel belangrijk voor Nederland, Nederland is natuurlijk het meest fietsende land van de wereld. En fietsen is goed voor het milieu. Maar hoe is zoon fiets nou uitgevonden dat ga je nu horen.

## De verandering van de fiets



Zoals je ziet is de fiets heel erg veranderd in de loop der jaren. Maar wie heeft de eerste fiets bedacht???

De Franse graaf mede de sivrac experimenteerde in 1790 met een soort loopfiets. Baron Karl von Drais verbeterde de loopfiets. Die fiets van hem bestond uit een houten frame, houten wielen en een zeer eenvoudig zadel en een niet goed ontwikkeld stuur, deze fiets had nog geen trappers. Het eerste exemplaar ontstond in 1818. Von Drais noemde zijn toestel velocipede. In 1865 ontstond een toestel dat op onze fiets leek. Het was een tweewieler gebouwd door de Fransman Pierre Machaux en zijn zoon Ernest. In 1868 werd de eerste fiets met de kettingaandrijving gebouwd. De trappers zaten nu niet meer aan het wiel maar aan het frame. Aanvankelijk werd deze aandrijving op driewielers toegepast. In 1885 bouwde John Kemp Starley de Rover een fiets met een kettingaandrijving en een frame uit stalen buizen. De beiden wielen waren vrij even groot. Dit type fiets werd Safety genoemd, omdat het fietsen er op veel veiliger was dan op de hoge bi [Bi van bicyclette twee wielen] in 1888 vroeg John Dunlop patent aan op lucht gevulde fietsbande die de banden van massief rubber vervingen. Daarmee was de ontwikkeling van de fiets vrij wel voltooid. Het patent moest hij later weer in trekken, omdat Thomson al 1845 al voor was geweest. Hij behield het patent op het ventiel. In de 21 eeuw was de fiets nog meer veranderd zoals de elektrische fiets en de ligfiets, die kan wel 50 kilometer per uur dat is best veel. Nou nu weet je hoe de fiets zich heeft ontwikkeld.

Geschreven door: Madelief en Morris 7p





5H



van gabriel

et Was eens  
een vader en een  
zoon. Ze reisde  
met de auto  
9843 Km ver.  
van italie  
naar jamaica



Een vliegen



ZYS mee ZYS mee  
neem geen zuurke  
ofice





5H



333





# REIS-MEE



5H



Yess mee

1200

ken



Alex





## De voetreis van Jopie de Kat

In de kwileenkatstraat woont Tasha, met haar kat Jopie. Ze zijn al maanden niet meer op reis geweest. En van Tasha's moeder mogen Jopie en Tasha niet meer naar buiten toe. Tasha's moeder heeft namelijk smetvrees, sinds ze een documentaire had gezien over bacteriën in de natuur. Jopie kan alleen maar miauwen, maar Tasha wist dat hij naar buiten wilde. Dan pakt ze Jopie op. 'Wat gaat die meid doen?' Denkt Jopie. Tasha loopt naar het raam van de keuken. Haar moeder doet even boodschappen. Online natuurlijk, want ze zet geen stap meer naar buiten. Tasha gaat niet eens meer naar school! 'Sssshh!' sist Tasha tegen Jopie.

'Je mag even naar buiten, maar zorg dat mam je niet ziet. Kom op tijd terug!' zegt ze. Jopie is opgewonden maar gaat stilletjes het raam uit. Hij ziet dat het raam op een klein kiertje staat zodat hij weer veilig naar binnen kan. Tasha is inmiddels naar haar kamer gerend om te chatten met haar BFF's van school. 'Mooi,' denkt Jopie. Hij rent naar een steegje. Jopie maakt harde miauw geluiden om te laten weten dat hij buiten is. Er komen meteen tientallen katten om hem een warm welkom te geven. 'Wie komt er met mij mee op avontuur, door de straten?' miauwt Jopie. Maar de meeste katten zijn gewoon lui, en lopen weg nadat ze het woord 'avontuur' horen. Maar de poes Bollebol, de kittens Pop en Corn, en zwerfkat Slipper stemmen in. Ze volgen Jopie door de straten. 'Waar gaan we heen Jopie?' miauwt Bollebol. 'Naar de viskraam?'. Pop en Corn beginnen te stuiteren en juichen. 'Jaaaa!' miauwt Pop. 'Goed plan!' miauwt Corn. Slipper vindt het plan ook geweldig. 'Dan is het duidelijk.' Miauwt Jopie. 'We gaan naar de viskraam.' De kattenbende kroop via een sluiproute de steeg uit. Door de vuilniszakken, over de hekken en hoepla! Ze zijn zo bij de viskraam. Corn merkt op dat Slipper er niet meer is. Ze miauwt het aan Jopie en Bollebol. 'Maak je maar niet druk.' Miauwt Jopie. 'Hij is vast een voorgerecht gaan zoeken in de vuilniszakken.' Corn maakt een kotsgeluid. 'Jakkie!' miauwt Pop. 'Ik ben van adel, ik hoef geen halve donut of natte patat.'

'Tja...' miauwt Jopie. 'Slipper is immens een zwerfkat.' Wanneer Slipper terug is, gaat Bollebol alvast met de kittens hun schattige gezichtjes oefenen. 'En niet vergeten bij de kattenmeisjes te bedelen hé!' miauwt Slipper de kittens nog na. Bollebol loopt sierlijk naar een oud kattendametje, en begint te spinnen. 'Oooh, wie is er een lief poesje?' zegt het dametje kinderachtig. Ze geeft een stukje vis aan Bollebol. Met trots loopt Bollebol langs Slipper en Jopie, die zijn gehypnotiseerd door het stukje zalm. Dan komen Pop en Corn teruglopen. Pop heeft een groot stuk vis in haar mond. Maar Corn heeft niks meegenomen. De twee kittens maken ruzie over elkaar. 'Meisjes! Kappen nou!' miauwt Bollebol. Corn steekt haar tong uit. 'Kappen doe je in het bos.' Miauwt ze terug. Bollebol kijkt zuchtend naar Slipper en Jopie. 'Meisjes, jullie moeten rond deze tijd naar jullie baasje.' Miauwt Jopie om de stilte te vullen. 'Inderdaad, ik breng jullie wel thuis.' Miauwt Bollebol tegen de kittens. Ze leidt de kittens terug naar het steegje, en laat haar vis vallen. 'Nemen jullie dit stuk maar.' Miauwt ze tegen Jopie en Slipper. Slippers mond valt open. Niet van het stukje vis, maar van Bollebol. 'Doe ff normaal.' Miauwt Jopie zacht tegen Slipper. Slipper schudt zijn hoofd en komt weer bij elkaar. Hij grist het stukje vis van de grond, en snijdt het met zijn scherpe maar kleine klauwen. Jopie propte het stukje vis in zijn mond. Betere vis kan je als een kat niet krijgen. 'Kom,' miauwt Jopie. 'Laten we honden weggagen in het park.' Slipper springt opgewonden op en neer.



'We laten ze eens een poepie ruiken...' miauwt hij. Jopie schrikt. 'Ieuw, nee! Wij begraven onze uitwerpselen!'

'Oh ja... we zijn geen honden.' Miauwt Slipper nonchalant.

Jopie en Slipper lopen over de straat. Ze springen over bosjes, duwen vuilnisbakken omver en laten mensen smelten met hun charmes. Een keer valt Jopie in een prullenbak. Gelukkig helpt Slipper hem. Maar Slipper is zo'n beetje dom, en valt ook in de prullenbak. Ze proberen omver te vallen, maar dan rollen ze weg. Ze komen net bij een steil stuk. Ze vallen...rollen...vallen...rollen... en wanneer het steile stuk voorbij is, rollen ze op de autoweg! Er komt een vrachtauto aan. Hij treft de prullebak waar Slipper en Jopie in zitten! Maar gelukkig rollen ze eronderdoor. Net naast de wielen. Dan bosten ze tegen een hek, in het park. Jopie kan uit de prullebak komen, en trekt Slipper eruit. 'Kijk eens aan, we zijn in het park!' miauwt Slipper blij. Jopie kijkt ziedend naar Slipper. 'Door jou waren we bijna overgereden door een vrachtauto die kattenvoer vervoert!!' miauwt hij kwaad. Slipper blijkt het niet erg te vinden en miauwt: 'Eigenlijk is dat best ironisch.' Jopie geeft Slipper een stomp. 'Wil je die honden nog te grazen nemen of niet?' miauwt Jopie. Slipper knikt vrolijk en begint weer te stuiteren. Hij huppelt opgewonden naar het hondenspeeltuintje (Verbeeld maar hoe dat eruitziet). Jopie volgt hem snel. Dan zien ze hun prooi: een hond. 'Golden retriever op 12 uur.' Miauwt Slipper. Jopie kijkt verbaasd naar zijn maffe vriend. 'Wilde je dat alleen maar zeggen omdat het voorkomt in films?' miauwt Jopie. Slipper kijkt giechelend naar Jopie. 'Misschien.' Miauwt hij zacht. Na een lang overleg hebben het kattenduo de golden retriever beet. Het hondje blaft om hulp, en Jopie ziet het baasje aankomen. 'wegwezen hier.' Miauwt hij tegen Slipper. Ze rennen snel weg, en het baasje van de hond heeft geen idee wat er gebeurde. Onderweg naar het kattenbos waren Slipper en Jopie nog aan het gieren. Jopie vindt Slipper nog steeds raar, maar ze konden het goed vinden met elkaar (Heey, dat rijmt!). Toen ze in het kattenbos waren, begon Slipper meteen een gat te graven (Om zijn uitwerpselen in te leggen, je weet wel). Maar Jopie zocht kieskeurig een plekje uit. 'Nou Slipper, dit was een topdag. Vind je niet?' miauwt Jopie tegen Slipper. Slipper knikt terwijl hij nauwkeurig naar Jopie kijkt. 'Jammer genoeg moeten we zo weer naar onze baasjes toe, en jouw baasje geeft je zo te zien... katsalades gedoopt in reinigend water.' Dat is inderdaad waar, en dat vind Jopie maar stom. Teleurgesteld miauwt Jopie: 'Die katsalades krijg ik van het baasje van mijn baasje.' Slipper snapt het niet. 'Wie is dat dan?' 'De moeder van Tasha, want Tasha is mijn baasje.' Miauwt Jopie. Hij springt op en loopt richting de uitgang. Slipper gooit snel zijn kuil dicht met zand en loopt achter Jopie aan. Maar dan, als ze net bij het hekje zijn, zien ze hun ergste vijand. Nee, niet een hond. Maar een **konijn**. Konijnen willen de rol van de katten afpakken als meest gewilde huisdier. Dus zetten ze alles in. 'En wie ben jij dan?' miauwt Jopie boos tegen het konijn. Het konijntje kijkt boos naar Jopie en Slipper. 'Ik ben

(\\_/)

/\*-\*\ Woplala, en ik haat katten, dus wegwezen jullie twee!' sniffelt ze. Slipper krijgt een woedeaanval en trekt zijn klauwen uit. Woplala laat haar scherpe, lange voortanden zien. Ze gromt gemeen (Ja, het is een grommend konijn). Maar voordat de twee vijanden willen vechten, trekt Jopie zijn geweldadige vriend Slipper met zich mee. 'Wat doe je nou? Ik ging die Woplala net even een lesje leren!' miauwt Slipper geirriteerd tegen Jopie. 'Het wordt al laat Slipper, en we moeten gaan. Ik wil mijn tijd niet verspillen aan konijntjes.' Miauwt Jopie rustig terug. Ze rennen voorzichtig op de autoweg, precies naast een zebrapad. Dan komen ze bij de vuilnisbakken, de bosjes en het viskraampje. Slipper zoekt nog een stukje kabbeljouw. En Jopie neemt de sluipweg naar zijn huis. 'Ik neem aan dat je de weg vanaf nu wel weet, want je



leeft gewoon op de straten," Miauwst hij tegen Slipper. Met een mondvul vis knikt Slipper 'ja'. Dan gaat Jopie door het kleine steegje. Hij springt op alle dozen om naar het raam van zijn huis te klimmen. Hij zwaait zijn vrienden gedag, en dan kruipt hij via het raam naar binnen. Hij ziet Tasha zitten op de keukenstoel. Jopie kruipt op haar schoot en verveelt zich nu al. 'Hoe was het Jopie?' vraagt Tasha nieuwsgierig. 'Ik ben met Pop, Corn, Bollebol en Slipper naar de viskraam geweest. Daarna ging ik met Slipper naar het park, waar ik bijna werd overgereden omdat ik in een prullebak zat,' miauwst Jopie. Maar Tasha hoort alleen maar miauw, en snapt er niks van. Zonder te reageren legt ze Jopie neer op de koude vloer. Jopie rent snel naar zijn kattermand, die is lekker wollig. Opeens stormt de moeder van Tasha binnen. 'Tasha schat, we gaan naar **Parijs!**' Tasha en Jopie springen opgewonden op. 'Waarom ineens, Mama?' vraagt Tasha blij en gelukkiger dan ooit. Jopie wilde hetzelfde vragen, maar hij miauwde alleen maar. 'Ik heb net een documentaire gezien over hoe gezond het is om op reis te gaan, in de buitenlucht. Dus we gaan morgen al!' riep Tasha's moeder. 'Oh, en volgende maand gaan we naar Tokyo, dat is wel zo gezellig!'

Jopie voelt het al aankomen. Ze gaan de komende maanden veel op reis! Hij hoopt dat Tasha's moeder ook een documentaire ziet over hoe goed snoep is voor een kinderjeugd... dan mogen Jopie en Tasha misschien wel bakken vol snoep eten!



**Einde**

Door Zoë Bakker

Westerparkschool 7h



reis

mee

met

groep

1/2 f





# Gedichten

Een madeliefje in de tuin  
Zij heeft geen woorden maar wel een hart  
Een madeliefje in de tuin  
Die verlangt naar de duin  
Want daar komt haar familie vandaan  
Maar dan gaat ze eraan  
Want ze heeft geen benen om te lopen  
Geen armen om te grijpen  
Dus zij blijft maar waar ze is

Door: Mink & Ben



Met de voetreizen lijkt mij best wel leuk  
Want dan lig je vaak in een deuk  
Alleen is er een klein probleempje  
Het duurt super lang

Door: Mink





REIS MEE



an lola

# REIS MEE



5H





# REIS MOEK



Jacob







Dit vliegtuig heeft een bijzonder eco-systeem.  
hij heeft namelijk zonnepanelen op de vleugels  
en op de rug van het vliegtuig. Alleen bij het  
opstijgen gebruikt hij zijn motor.

## De uitvinding van oom Alex

Verhaal door Luuk Moll, groep 8P

Toen Stefan vrijdagmiddag uit school kwam, bedacht hij dat hij een nachtje bij zijn oom Alex zou gaan logeren. Hij had er heel veel zin in. Zijn oom is namelijk een grappige verstrooide professor en uitvinder. Hij heeft altijd wel wat leuke nieuwe dingen uitgevonden. Zoals een blaffende robotvogel, vissenvoer waarmee je een vis kan laten praten, een boemerang die niet meer terugkomt, sloffen die vanzelf kunnen gaan dansen, en nog veel meer. Stefan pakte zijn fiets uit het fietsenrek en reed naar zijn oom Alex. Hij weet de weg uit zijn hoofd omdat hij zo vaak bij zijn oom op bezoek gaat. Hij heeft zelfs de sleutel van zijn huis! Toen Stefan aankwam bij zijn ooms huis belde hij aan. Niemand deed open. Hij wachtte een minuut. Dat moest hij altijd doen als zijn oom niet opendeed. Want dan kon hij met iets heel belangrijks bezig zijn (zoals op de wc zitten) had hij verteld, en kwam hij als hij even tijd had om open te doen. Stefan wachtte een minuut, vijf minuten, en daarna zelfs tien minuten. Dat was wel erg lang, zelfs voor zijn oom! Stefan begon zich zorgen te maken. Was er iets met zijn oom gebeurd? Was hij ontvoerd? Nee, dat kon het niet zijn, want zijn deur en huis waren beveiligd met zijn eigen nieuwste snufjes en die waren onvoorspelbaar, die konden een dief bang maken. Bijvoorbeeld dat er een speelgoedkip ineens naar beneden valt voor je neus als je binnen komt met een hard tokkend geluid, dat er robotvleermuizen gaan vliegen en piepen als je wordt gespot door zijn minuscule camera's die overal in hoeken hangen, en dat een rookmachine gaat roken en een scheetmachine gaat stinken als je in oom Alex zijn kamer en kantoor komt (en je wilt die scheetmachine niet ruiken, want die geur is van zijn ooms scheten in een potje gedaan, en dat stinkt verschrikkelijk!). Het kan wel zijn dat Stefans oom zich heeft verslapen met zijn eigen uitgevonden oordopjes in, of dat hij bewusteloos is geraakt door zijn eigen scheten, of allebei, want dat gebeurt wel eens vaker. Stefan besloot om maar naar binnen te gaan met zijn eigen sleutel. Toen hij de deur opendeed ging hij meteen naar zijn ooms kamer, want daar zou hij wel zijn. Maar de kamer was helemaal leeg. Nou, niet helemaal leeg, al zijn spullen en uitvindingen lagen er natuurlijk nog, en de vis van zijn oom, maar zijn oom zelf niet. Stefan raakte in paniek. Hij stootte zijn ooms kamer uit en doorzocht het hele huis. Maar hij er is geen spoor van hem te bekennen. Hij gaat weer terug naar zijn ooms kamer. Hij keek de kamer nog eens zorgvuldig rond. Hij keek weer naar Albert de vis. Nu zag Stefan dat Albert grote ogen had en er angstig uit zag. Natuurlijk! Het vissenvoer waarmee je een vis kan laten praten, dan kon hij aan Albert de vis vragen wat er met zijn oom is gebeurd! Waarom had hij daar niet eerder aan gedacht! Hij zocht als een dolle naar het vissenvoer. Daar stond het! In de kast! Stefan pakte het blikje van de plank, deed de deksel eraf, en draaide het om boven de vissenkomp. Drie korreltjes vielen uit het blik. Nee he, er zat bijna niks meer in. Daar kun je een vis nauwelijks van laten praten. Stefan stond op het punt om zich om te draaien en het op te geven toen hij ineens een stem hoorde. Hij herkende de stem meteen, Albert! Hij keek de vis verwonderd aan en luisterde. 'Tijd... kijk in dagboek...kijk naast me...', hoorde Stefan, en daarna stierf Alberts stem weg en kwamen alleen nog bubbeltjes uit de vis zijn bekje. Stefan keek wat er naast de vissenkomp stond. Zijn ogen werden groot toen hij zag wat er naast de vissenkomp stond. Het was een grote machine met allemaal draden die eruit staken.



Waarom had hij die niet eerder gezien? Albert had gezegd dat hij in zijn ooms dagboek moest kijken. Hij draaide zich om naar het bureau dat stond aan de andere kant van de kamer. Het dagboek van zijn oom lag open op het bureau. Stefan bekeek het dagboek nieuwsgierig.

Donderdag 18 april

Lief dagboek,

Ik heb vandaag een enorme uitvinding gedaan, dit is een nieuwe revolutie!!! Ik heb namelijk allemaal berekeningen gedaan en ik heb het als het goed is fantastisch uitgerekend! Lief dagboek, je wilt vast weten wat ik heb uitgevonden, he? Je raadt het nooit, ik heb een tijdmachine uitgevonden! Ik ga het morgen, omdat ik dan toch niks te doen heb, voor de eerste keer uitproberen. Ik ga reizen naar een tijd, lief dagboek, waar de dinosauriërs nog leven, en dat zal heel spannend zijn, denk je ook niet? Nou ik ga nu even lekker slapen (zonder mijn zelf uitgevonden oordopjes anders word ik niet op tijd wakker) om goed uitgerust te zijn voor morgen,

Welterusten, lief dagboek.

Alex

Stefan kijkt met grote ogen naar het dagboek van zijn oom. Dan draait hij zich om naar de machine die naast de vissenkomp staat. Hij ziet Albert, die ineens heel onrustig zwemt. Hij loopt naar de kom toe, en ziet dat de vis rondjes draait om een korreltje vissenvoer. 'Eet het laatste korreltje maar', fluistert Stefan. De vis doet wat hij zegt en met een korte 'blub' slikt hij het korreltje in een hap door. Stefan wacht even en hoort dan de woorden van de vis. 'Vandaag... vrijdag...'. Stefan wordt steeds bleker en zijn ogen worden steeds groter. Natuurlijk! Het is vandaag vrijdag! Stefan was intussen lijkbleek. Zijn oom zal toch niet...?



# Water auto

De waterauto is een auto op het water.

Hij wordt het water in gelanseerd door een katapult.

En dan gaat er lucht door de gaten.

Vervolgens gaan de propellers draaien, dan gaat de waterauto vooruit.



door Jakob



# Tips voor boeken over reizen

Deze schoolkrant gaat over reizen. Dat is het thema van de Kinderboekenweek.

En in de Kinderboekenweek is de bedoeling dat je gaat lezen. Maar welke boeken moet je dan lezen? Dit zijn een paar boeken tips.

## 4 tot 6 jaar

Dit prentenboek gaat over Karel de muis. Hij zegt dat hij op wereldreis gaat, maar stiekem gaat hij dat helemaal niet. Hij gaat eigenlijk stiekem op zolder zitten. Zou hij ontdekt worden?

Ik heb het gezien en het is een heel leuk boek voor kinderen van 4 tot 6 jaar, echt een aanradertje



Dit is meer en boek voor als je net hebt leren lezen. Het gaat over Daan die weg wil, maar met wie, met de kat, met de kip of kan de sik ook mee. En gaan ze naar de maan of naar de zee?

## 6 tot 7 jaar

Heb je net leren lezen en hou je van dieren? Dan is dit boek echt iets voor jou.

Het gaat over dat de juf op een dag zegt: 'We gaan op reis jongens!'

Dat vindt Lot heel leuk, maar als ze thuis komt ziet ze Ot [haar paard] eenzaam in de wei staan. Ot wil ook op reis denkt lot. Maar hoe?



Dit boek gaat over dat iemand in het gras ligt en kijkt naar de lucht, hij denkt: wat is de lucht mooi, ik wil naar de maan. Ga je mee? Een leuk boek over ruimte reizen.

## Tot 12 jaar



Dit boek heb ik zelf al een paar keer gelezen en het is superleuk!

Het zijn allemaal griezelverhalen. Van negen tot twaalf mag je het lezen. Ik zou het doen hoor!

Dit boek is voor kinderen van zeven tot twaalf. Het gaat over Max die op schoolreisje gaat, heel leuk natuurlijk. Maar er gaat meteen al van alles mis. Wordt het alsnog een leuk schoolreisje? Een heel leuk boek over het schoolreisje probleem van Max.







guy hagen, 2019



# Reis door de Tijd

Thomas is teleurgesteld en boos. Hij mist zomervakantie nu al, maar school is pas net begonnen. Thomas ging naar Miami met zijn hele familie. Namelijk zijn moeder, vader en zijn tweelingbroer, Nik. Miami was een warme en gezellige plek om naartoe te reizen. Thomas raakte er zo gewend aan. Vooral aan de vrienden die hij daar maakte. Maar de zomervakantie is zo voorbij wanneer je plezier maakt. De moeder van Thomas zet zijn spullen klaar. 'Veel plezier op school Bonbonnetje van mama!' roept ze voordat Thomas de deur opendoet. 'Noem me geen bonbonnetje Mam, je zet me voorschut bij de anderen,' zegt Thomas terug. De moeder van Thomas giechelt en lacht breed. 'Maar er is nu toch niemand hier?'

Thomas rolt zijn ogen en doet de voordeur open. 'Dag Mam!' Thomas staat in de tuin en doet de deur dicht. Hij zucht diep, zijn moeder is ZO vermoeiend. Thomas trekt zijn rugtas strakker en doet het tuinhekje open. Zonder het tuinhekje dicht te doen, rent hij de straat op. Maar het lijkt wel alsof alles langzaam gaat. Thomas wil helemaal niet naar school, ook al heeft hij het ongeveer zeven weken overleefd. Hij blijft maar rennen, en gaat zo door. De zon verschuilt zich achter de wolken, terwijl de wolken irritant wind blazen tegen Thomas. Hij gaat alleen maar langzamer. Dan staat Thomas even stil, naast een bepaald huis. Het is spierwit, en de ramen zijn bedekt door groene gordijnen. In de tuin staan viooltjes, en tulpen in verschillende kleuren. Hier woont Layla, een meisje uit Thomas' klas. Hij is een beetje verliefd op haar, maar doet stoer wanneer ze er is. Thomas loopt verder en zucht. Hij doet de moeite niet om te rennen, Thomas komt toch te laat. Vind hij helemaal best, dan mist hij lekker de rekenles. Als hij nou langzamer liep, had hij genoeg tijd om een goeie smoes te verzinnen. Wat dacht je van: "Mijn konijn heeft op mijn broek zijn keutels gelegd en toen moest ik een nieuwe broek vinden." Neuh, Thomas heeft niet eens een konijn. Of misschien: "Mijn broer Nik doet aan basketbal en nam zijn basketbal vrienden mee, en die hadden mijn tas gestolen." Echt niet, Nik zou nooit zoiets doen! En hij houdt niet eens van basketbal! En hij heeft **niet** eens vrienden!! 'Dat laatste was wat overdreven,' denkt Thomas. En net wanneer Thomas een nieuwe smoes wil verzinnen, struikelt hij. 'Woa woa... IEKS!'

Thomas ligt roerloos op de grond. Hij heeft hard zijn hoofd gestoten tegen de stoep. Thomas staat op en kijkt waarover hij struikelde. Er ligt een zwerver (of gewoon een hele oude man) op de stoep met lange benen. 'Sorry jongeman, ik lette even niet op,' fluistert hij. 'Maakt niet uit, ik kon ook beter opletten.' Zegt Thomas. Hij aait over de plek op zijn hoofd, waar hij op viel. 'Ai, dat wordt denk ik een blauwe plek,' fluistert de man. Thomas knikt en bedenkt zich ineens. 'Neem me niet kwalijk meneer, maar van mijn moeder mag ik eigenlijk niet praten met vreemden...' Thomas loopt zonder achterom te kijken weg. 'Wacht eens even jongeman!' probeert de vreemde man hardop te zeggen. Thomas verstijft. Nu komt hij wel héél erg laat. 'Meneer, dit mag echt niet van mijn ouders... ik moet ook nog naar school.' De vreemde knikt alsof hij het begrijpt. 'Ik vrees dat mijn tijd bijna voorbij is.' Thomas begrijpt dat de vreemde man bijna dood gaat. Hij luistert naar wat hij nog te zeggen heeft. 'Luister jongen, ik kreeg deze horloge van mijn vader, en hij heeft het van zijn vader, en hij van zijn vader.' Zegt de man terwijl hij zijn horloge losmaakt van zijn pols. Thomas kijkt aandachtig naar de zilveren, antieke horloge van de vreemde man. 'Mijn vader was een miljonair, maar van mij is er niks geworden.' Gaat de man verder. 'Ik heb geen normaal huis, ik heb geen vrouw en geen kinderen.' Thomas kijkt medelevend naar de vreemde man. Hij vindt het jammer dat de man niks heeft gedaan met zijn leven. De man gaat weer verder. 'Ik ben al een paar dagen bezig met een waardig iemand zoeken voor mijn horloge, anders zou de politie het verkopen.' Thomas kijkt naar zijn school. Hij hoopt dat dit niet lang duurt, want hij is al tien minuten te laat. Maar Thomas blijft luisteren naar de man, want die heeft het bijna opgegeven. De man geeft het horloge aan Thomas. 'Ik wil graag dat jij hem draagt.' Mompelt de man aardig. Thomas knikt snel en doet het horloge om. Hij mag eigenlijk geen dingen van vreemden aannemen. Maar hij gelooft vaak mensen, en zichzelf niet. 'Eh... dank u Meneer,' zegt Thomas. Thomas liep rustig weg en keek niet om. Hij zucht diep terwijl hij weet dat hij goed te laat komt op school. De man zegt niets meer en blijft gewoon rustig zitten. Thomas loopt de hoek om, en kijkt even terug. Dan kijkt hij naar het horloge die hij om heeft. Het horloge was mooi zilver. Wel bijzonder, dat hij zo oud was en er geen schrammetje op zat. Er zat ook geen merk of merkteken erop. Thomas liet zijn hand snel zakken. Maar dan hoort hij iets. Een soort... gerinkel of een soort belletje. Thomas kijkt naar zijn horloge. Hij schudt het voorzichtig maar wel snel. Het belletje-gerinkel geluid komt uit het horloge. Thomas kijkt even om zich heen om te checken of niemand hem bespiedt. Hij is toch al ongeveer 20 minuten te laat, dus tikte hij voorzichtig tegen het horloge aan. En toen... was er een flits. De grootste **flits** ooit, gewoon om Thomas heen. Alles werd ineens **blauw**, en de rest vervaagde. Thomas was verbaasd en geschokt tegelijk. Er kwamen geen woorden uit zijn mond, terwijl hij wel van alles kon gillen. Maar het leek alsof niemand er was. Niemand die Thomas kon zien, of horen. Het leek wel een akelige nachtmerrie. Er was een soort blauwe buis, zo snel dat het bijna niet te zien was. Thomas suisde zo erdoorheen. Alles was aan het draaien, het leken wel golven in de Atlantische Oceaan. Ook zag Thomas allemaal herinneringen. Zelfs degene die hij zich niet meer goed herinnert. Dit was vast een illusie... Dat dat Thomas. Hij is niet van gisteren! En daarna was alles zwart. Gewoon, helemaal donker. Er was niks te zien. Thomas zag zichzelf nergens. Net of hij bewust aan het slapen was. En dan wordt hij wakker. 'Au... mijn hoofd...' zegt Thomas zacht. Hij voelt zich duizelig.



Met erge koppijn en misselijkheid. Dan heeft Thomas opeens de kracht om op te staan en zijn ogen open te doen. Hij is... thuis? Na alles wat er gebeurd is was hij thuis. Zo raar en toch bijzonder. 'Oh nee!' dacht Thomas toen hij door had dat hij nog naar school moest. Hij kijkt naar het horloge en wordt een beetje bang. Dat ding teleporteerde hem zomaar naar huis. Thomas rende naar beneden en pakte zijn tas. Maar die lag nog wijd open. Thomas deed de rits dicht. Maar zijn schoolspullen zitten niet in zijn rugzak. 'Niet nu toch!' schreeuwt Thomas wanhopig. Ineens hoort Thomas voetstappen van de trap af lopen. 'Wat is er aan de hand Thomas?' Thomas draaide zich om. Het was zijn vader die dat vroeg. Maar... hij is vandaag toch niet thuis? Thomas' moeder was er toch? 'Sorry Pap, ik heb haast. Ik kom veel te laat op school.' Zegt Thomas. 'Hoezo, het is toch zondag?' zegt zijn vader. Thomas rolt zijn ogen. 'Pap, je wordt oud en je vergeet soms dingen... De vader van Thomas keek raar. 'Nee hoor! Nu niet, deze keer echt niet. Kijk maar naar je **smartie** phone kalender.' 'Thomas kan zijn lach bijna niet meer inhouden. 'Pap, het is **SMART PHONE**, geen **SMARTIE PHONE**.' 'Ok zoon, maar kijk toch maar eventjes.' 'Goed dan,' antwoordt Thomas met tegenzin. Hij pakt zijn telefoon en doet hem aan. 'Da's raar... het is ook echt zondag!' Thomas kijkt stomverbaasd naar zijn vader. Hij was er vrij zeker van dat het maandag was. Eigenlijk, 100% zeker. Thomas wist het nu echt. Het was zo duidelijk. Hij spreidde zijn armen en zei hardop: 'IK HEB DOOR DE TIJD GEREISD!!!!' Toen hoorde Thomas weer voetstappen. 'Je hebt een gekke fantasie broertje.' Het was Nik. 'Straks ga je nog trouwen met een verbeeld meisje.' Thomas geeft Nik een stomp. 'Niet waar! Ik ga een echt meisje uitvragen... ooit...' zegt hij. Ineens moet Nik gniffelen. Hij kan het niet inhouden. 'Pffffrrtt! Dat meisje is vast Layla, je liefje.' Flapt Nik proestend eruit. Thomas duwt Nik tegen de koelkast. Maar per ongeluk duwt hij tegen het zilveren horloge. 'Wat is dat?' vraagt Nik nieuwsgierig aan Thomas. Maar voordat Thomas antwoordt kan geven, is er weer een felle flits. Hij zoekt weer door de blauwe buis. Naar links... naar rechts... Thomas wordt er maar moe van. En dan is het weer zwart. Deze keer wordt Thomas meteen wakker. Waar is hij nu weer belandt? Hij kijkt om zich heen. Alle vrouwen in jurken en schorten. De mannen zijn in deftige pakken, en... pruiken?? 'Oh gat-mijn-dorie!' zegt Thomas tegen zichzelf. 'Ik ben vast in **1800**!!' 'Och, een verdwaaft kind.' Zegt een deftige stem ineens. Thomas draait zich om. Er staat een vrouw met een witte pruik en blauwe, sierlijke jurk. Ze is vast een edelvrouw, of een hertogin. Thomas vindt de overdreven make-up en jurk maar grappig. Hij wil het inhouden, maar lacht veel te hard. 'Hihihihihihii!!' De edelvrouw kijkt verbaasd naar Thomas. 'Vermaak ich je?' vraagt ze met een kakkerige stem. Maar daardoor moet Thomas juist harder lachen. Hij struikelt zowat over alles op de grond. Om bij te komen leunt Thomas tegen een paal. Maar het blijkt een kaarshouder te zijn, en die valt zo om! Er zat nog wel vuur aan!! Thomas stopte met lachen en keek bang naar de vlammen die zich snel verspreiden. 'Oh oh...' Thomas keek naar de edelvrouw die op het punt zat te huilen. 'Mijn hemel!' schreeuwde ze tegen de bewakers. De bewakers renden woedend naar Thomas toe en grepen hem stevig bij zijn armen. 'Hey, laat me los!' zei Thomas geschrokken. De vlammen kwamen dichterbij. Een van de bewakers liet zelfs los van Thomas om weg te komen van de vlammen. Thomas probeert de bewakers te bijten. Maar het lukt maar niet. Dan schopt hij ze, maar dat lukt ook niet. 'Wacht eens even...' dacht Thomas. Hij tikte op zijn horloge en toen... **flits!** Weer ging hij door de blauwe tijdreis buis. Thomas wist niet waar hij heen ging, maar in ieder geval was hij weg van die bewakers. Toen kwam het stuk weer dat alles donker werd. Snel deed Thomas zijn ogen open. Hij wilde graag zien waar hij was. Maar dit was de mooiste plek die hij ooit had gezien. Gebouwen waren zo hoog als de wolken. Dit was de toekomst! Thomas bezocht gouden parken, robotbewoners en... duizenden andere versies van tijdreis horloges! Dus die overoverovergrootvader van die zwerver... kwam gewoon uit de toekomst! Wat een mooie tijd had Thomas hier. Het was prachtig, maar na een paar uur besloot Thomas weer te gaan naar huis. Dit was veel te gevaarlijk, Maar wel vermakelijk. Nog even keek hij rond op het plein. Iedereen was gelukkig, en dat wilde Thomas ook zijn, in zijn eigen tijd. Zachtjes drukte hij op z'n horloge. Het hele tijdreis tunnel gebeuren begon opnieuw. En toen, was hij gewoon op straat. Tijdens de goede tijd. Wel te laat voor school, maar wel in 2019. Thomas besloot het horloge goed op te bergen, voor later meer avonturen. Dit was beter dan vakantie. Maar nu moet hij rennen, hij is al een uur te laat voor school!



**Einde**

door Zoë Bakker  
westerparkschool 7h

## Het reizende zaadje

Er was eens een klein vogeltje dat opzoek was naar wat eten. Even later vond ze een struik met bos bessen. Ze Pakte er een at het op ging weer terug naar haar nest. Maar in het bos bes zat ook nog een zaadje. Die at ze niet op dus liet ze die op de grond. De volgende dag ging het stormen. De wind waaide zo hard dat de wind het zaadje meenam naar een heel andere plek. Namelijk de rivier. De rivier bracht het zaadje uiteindelijk op het strand. Op het strand was er Veel zon dus bloeide er een plantje uit. Een kind vond het plantje op het strand. Hij vond dat het plantje daar niet langer dan een of twee dagen zou kunnen overleven. Het kind deed het in een pot en zorgde er goed voor.





## Ontwerp 'het insect'

Dit is een vliegtuig die op luchtenergie werkt.  
Het heeft een verkleinings krachtveld en een reuze dynamo.  
Dat kan alleen maar het voertuig met de naam 'het insect' zijn,  
die door Luka & Mink is ontworpen.

Dit voertuig werkt op luchtenergie maar hoe?  
Aan de voorkant heb je een ingang waar lucht doorheen gaat.  
Die lucht laat de dynamo draaien, daardoor ontstaat er energie.  
En die energie laat de onderste propeller draaien. Daardoor kan het voertuig vliegen.  
Daarna gaat de achterste propeller draaien, zodat ze vooruitkomen.

Het verkleinings krachtveld werkt doordat er twee antennes bovenop dit voertuig staan.

Zo kunnen er veel mensen in een kleine ruimte.

De electra loopt door buizen, daardoor geven de buizen licht en hoef je geen electra te gebruiken voor koplampen.

Dit voertuig heeft verschillende snelheden. Hoe harder het waait hoe sneller 'het insect' gaat.

Hij is 3 meter lang, 1 meter breed en 1 meter hoog.

Door mink





Jehan rondjes draaien, maar ook weer  
niet. Hij rijdt door dat er wind heel hard  
blaast. Soms is er geen wind, maar daar  
hebben we aan gedacht, want als het  
heel hard waait en de volgende  
dag niet dan houdt hij wat wind  
over.





Het vervoer middel rijdt op wind energie de wind gaat door  
 een buisje naar binnen. Als je erin zit vlieg je. En als je op  
 een knopje drukt gaat het licht aan. Je stapt gewoon met  
 een normale stuur. Het licht op een ufo maar dat is het niet



Het zaadje dat uit de boom viel en de wereld door reisde

Er was eens een boom, een hele oude boom. En als ik het heb over een hele oude boom, dan bedoel ik dat ook.

Er viel een zaadje van die hele oude boom af! Dat zaadje was zo licht dat het de hele wereld door reisde! Ging mee met de wind naar Duitsland in Duitsland werd het zaadje achterna gezeten door een paar kinderen. Het was gelukkig maar een spelletje.

Hij ging weer met de wind mee naar Polen daar bevroor het zaadje bijna. Toen waaide hij met een sneeuwstorm naar Rusland. Het zaadje was bijna niet meer in leven. Gelukkig kwam hij in China aan. "Ah", dacht het zaadje, "lekker warm" en hij ging weer door naar Zuid-Korea, want in Noord-Korea mocht hij niet komen.

in Zuid-Korea was hij helemaal de weg kwijt. Uiteindelijk had hij het einde gevonden, maar hij dacht "ben ik hier niet al geweest". Ja hoor, dat klopte maar hij dacht "nee hoor", dus hij ging weer verder met de wind. Hij ging uit Zuid-Korea naar China. Van China naar Rusland. Van Rusland naar Polen. Van Polen naar Duitsland. Van Duitsland weer naar Nederland.

In Nederland kwam hij op een hele mooie plek terecht en viel hij op de grond en zakte in de aarde. Hij groeide daar op als een hele bijzondere eikenboom en waarom? Omdat hij een hele oude boom werd. En als ik het heb over een hele oude boom, dan bedoel ik dat ook.

van Lova Zuidinga





**Wij groep 7P hebben fantasie voertuigen gemaakt. Het zijn verschillende voertuigen de een heeft een banaan de ander een ei en nog een andere heeft een burger en patat. We hebben het zelf helemaal zelf bedacht. Het is gemaakt op een A3tje. Je kunt ook zien dat de voertuigen grote vleugels hebben dat is expres zo gemaakt.**

**Hier zie je de voertuigen**





# De top 5 schoonste voertuigen

1. fiets



2. paardenkoets



3. zeilboot



4. zonneauto



5 Energy Observer





# Eten voor onderweg

Recept:

## Ingrediënten:

Drie bagels

Kaas

Smeerkaas

komkommer



## Bereidingswijze:

- 1: Snij de drie bagels door de midden
- 2: Doe er een dikke laag smeerkaas op
- 3: Doe er een paar plakken kaas op
- 4: Doe er een paar schijfjes komkommer op
- 5: En smullen maar!!!!



# Trekvogels.

Waarom trekken trekvogels?

Vogels trekken omdat, ze in de winter in hun broedgebied niet genoeg voedsel kunnen vinden er groeit geen voedsel meer aan de bomen en er zijn ook geen insecten meer.

Als ze dus niet naar een warm land gaan, gaan ze dood van de honger.

Wat zijn trekvogels?

Een trekvogel is een vogel die uit het broedgebied weg trekt.

Om op geruimen afstand daar te overwinteren.

Wat eten trekvogels?

Trekvogels eten meestal dingen die ze onderweg tegen komen

Als ze vliegen of rusten. de grauwe gans eet gras. Dat kun je aan de snavel zien.

De zwaluw vangt insecten in de lucht.





# VOERTUIG VAN DE TOEKOMST

door Lova



Lova 7/1/21 ni ne

## (Toerisme) vervoer van de toekomst

Toerisme, want dat heeft met reizen te maken. Toeristen gaan vaak met zo een Hop on Hop off bus. Maar die is niet milieuvriendelijk. Dus heb ik een huur bus bedacht die op zonne-energie werkt. En hij heeft een paar voordelen. Een Hop on Hop off bus gaat door Amsterdam en mijn bus kan ook buiten de stad. Want Nederland bestaat niet alleen uit Amsterdam. In de auto zijn er: Bedden, Kastjes (voor je kleren), een eettafel, een fornuis, een stuur en er is boven ruimte om te zitten. Er is natuurlijk ook ruimte om te spelen voor de kinderen.

MEER WETEN GA NAAR: <https://freshgadgets.nl/de-toekomst-van-de-auto-volgens-mercedes-benz>

Geschreven door: Gijs Hagen





Groep 5 P

irsa



Evvy





# Op reis

Oké weet je wat er echt op mijn vakantie bestemming moet zijn?! Kabelbanen en boomhutten, zodat je lekker van boomhut naar boomhut kan zwaaien. En er moeten ook vliegende apen zijn. En als vervoersmiddelen vliegende paarden. En er zijn natuurlijk ook regels. Dit zijn alle regels:

Regel 1: Geen voertuigen die het milieu kapot maken.

Regel 2: Er mogen geen huizen op de grond staan.

Regel 3: Er mag geen huiselijk geweld zijn of kinderarbeid.

Regel 4: Je moet maximaal 1 feestje per week hebben.

Regel 5: Je moet minstens 1 keer per week een theekransje houden met je burens en er moeten 5 verschillende taarten zijn.

Regel 6: Groenten zijn ongezond en snoep en chocola zijn gezond.

Regel 7: Kinderen mogen niet naar school.

Regel 8: Kinderen mogen doen wat ze willen.

Regel 9: de code om naar de wc te gaan is het refrein zingen van Barbie girl.

Regel 10: Alle ouders moeten een luier dragen.

Regel 11: De ouders worden opgevoed door de kinderen.



Wist je dat 11 het geluksgetal is van dit eiland? Omdat er ook 11 regels zijn, snap je? Nou, wat moet er nog meer op mijn vakantiebestemming zijn? O ja, er moeten natuurlijk ook zingende bloemen zijn en dansende blaadjes? Dat moet er wel zo een beetje op mijn vakantiebestemming zijn. En dan denken jullie waarschijnlijk 'wat is dit nou voor vakantiebestemming?' Dit is... Xiomara-eiland!

