

# WEST SIDE Magazine



Krant 3

Circus

2017/2018



# Inleiding

Hallo, welkom bij de inleiding van de schoolkrant. Deze schoolkrant gaat over **het circus**. Het circus is ook het onderwerp van het cultuurfeest. Daarom hebben we dit onderwerp gekozen. De hele school is versiert met leuke dingen van het circus.

23 Mei was de opening van het thema. Het was een echte circus act. Met juffen en meester verkleedt. De opening was leuk en grappig. 20 Juni was het eindfeest in het park. Daar kan ik niks over vertellen, want het is nu ik dit schrijf nog niet geweest.

In de schoolkrant kom je allenmaal dingen tegen die met het circus te maken hebben. Bijvoorbeeld: een recept, moppen, iets over Bumba en nog veel anderen dingen. Hopelijk vind je het een leuke schoolkrant.

Veel lees plezier

Gemaakt door Sylvie 7p







Groep 1-2 A

Circusfeest  
In het  
Westerpark







Fien



Kyara



Boer





circustent met een clown



Koorddanseres

clown



Muus

een circus

C  
I  
R  
C  
U  
S



clown

publiek

Sofalabien



Runar

Koordanser



Publiek

G  
r  
o  
e  
p



Suzy

Koorddanseres



Jasmyne

Koorddanseres



Publiek



Miles

Koorddansers



Soumaya

Koorddanseres

Charlie



Vasmine



# GROEP G

Tala







Meester Steef.nl

circus  
ackroobaat sasja  
ackroobaat op kort  
ackroobaat blijft er op  
staan

Dit elfje is gemaakt door: mick



Meester Steef.nl

circus  
circus show  
vogels kunsjes publiek  
diriktur balatsir een akroobaat paarden  
en honden

Dit elfje is gemaakt door: Rayhane op 22 Jun 2018.



Meester Steef.nl

circus  
het circus  
is een tent  
en in de circus  
kloun

Dit elfje is gemaakt door: luna op 26 Jun 2018.



Meester Steef.nl

het  
publiek klapt  
het is leuk  
want de aap springt  
hoog

Dit elfje is gemaakt door: mink op 22 Jun 2018.

Circus white blue green  
groep 3 A



Meester-Steef.nl

circus  
 het wes  
 egt kunsjes myn  
 mam en myn sus  
 circus  
 trinity

Meester-Steef.nl  
 diriktur  
 aap. s.lingert  
 aap eet noot  
 aap pakt popkorn van . de  
 mensen

Dit elfje is gemaakt door: elian op 22 Jun 2018.



meester.steef.nl/elfje/betaldb\_print.php?id=9729

Meester-Steef.nl

circus  
 circs leeuw  
 hij eet een  
 noot leker mmm hij  
 brut

Dit elfje is gemaakt door: evy

Meester-Steef.nl

circus  
 het circus  
 is een tent  
 en in de circus  
 kloun

Dit elfje is gemaakt door: cilin op 26 Jun 2018.



circus

de

aap

de

aap

springkt

het

publiek

klapt

klapt

hart

Dit elfje is gemaakt door: chada op 22 Jun 2018.



circus

de

akrodaaten

de

akrodaaten

zedoenkunes

zedoen

een

leuk

zeg

ijd

Dit elfje is gemaakt door: isis op 22 Jun 2018.



konijn

lieve

konijn

konijn

heet

zeyna

zeyna

zit

op

zeyneb

lekker

Dit elfje is gemaakt door: zeyneb op 22 Jun 2018.



circus

de

clown

de

clown

jongleert

en

hij

maakt

grapjes

leuk

Dit elfje is gemaakt door: gijs op 22 Jun 2018.



een  
 paart speelt  
 in het sirkes  
 hij kan truk jes  
 watleuk

Dit elfje is gemaakt door: ollie op 22 Jun 2018.



circus  
 circus leeuw  
 hij eet een  
 hert leker mmmm hij  
 brult

Dit elfje is gemaakt door: isis



bir  
 bir was  
 hij deed kunstjs  
 hij was broend hij  
 wasde best

Dit elfje is gemaakt door: trix op 22 Jun 2018.



circus  
 het wes tearb  
 show in wes tearb  
 silown in het circus  
 circus

Dit elfje is gemaakt door: danitsha op 22 Jun 2018.





# Circus Elleboog

---

Waarschijnlijk kennen jullie dit wel, of hebben jullie er in ieder geval al wel eens van gehoord. Dit Circus voor kinderen is opgericht door Ida Last die door de kinderen ook wel tante Id werd genoemd. Tante Id had dit circus opgericht voor kinderen uit achterstandswijken. Op straat waren die kinderen alleen maar aan het vechten en bij circus Elleboog leerden ze allemaal leuke dingen. Bij dit Circus haalde zo af en toe Ida een kind bij haar en ging met diegene thee drinken en kletsen. Iets was ze thuis niet zomaar deden en dus was dat leuk maar ook heel erg ongewoon en bijzonder. Omdat Circus Elleboog in 1949 is opgericht is het een van de oudste circussen van Nederland.

Als de kinderen een voorstelling hadden werden ze opgehaald door een bus. Dat was voor hun heel erg bijzonder want dat gebeurde toen echt bijna nooit en al helemaal niet voor al die arme kinderen. In Circus Elleboog kwamen talenten tot leven in kinderen waarvan je dat nog nooit van te voren had gedacht. Zelf heb ik een paar jaar geleden ook op Circus Elleboog gezeten. Hoewel ik er niet zo veel meer van weet, heb ik er toch ook wel hele leuke dingen gedaan en geleerd. De Eindvoorstelling vond ik toen vooral het leukst.

Circus Elleboog moest in 2015 helaas stoppen met het Circus. De gemeente van Amsterdam wou geen subsidie meer geven, en dus raakte het Circus helaas failliet. In 2017 zijn ze weer op nieuw begonnen zeiden ze. Toen ik dit las begreep ik het nog niet helemaal en belde het Circus dus even. Er werd mij verteld dat ze het nu met hun eigen geld doen en allemaal vrijwilligers zoeken. Ze zijn hard aan het zoeken en het lukt langzamerhand wel, hoewel veel mensen het toch nog erg druk hebben.

Ik zou zeggen: Kom naar Circus Elleboog en word een echte Circusartiest!











groep 4P



10





olivier



renan



marijn



esmee



kimorah



# Weetjes over het circus



## Wist je dat...

- *Er in het circus geen wilde dieren meer mogen optreden.*
- *De circus directeur vroeger altijd een man was.*
- *Het eerste circus een paardenshow was.*
- *Er in het circus zo'n 25 acteurs zijn.*
- *Een circus tent altijd een punt aan de bovenkant heeft.*
- *Het circus langzamerhand in een theater begint te veranderen.*
- *Clowns uit de 16e eeuw komen.*
- *Er een Nederlandse circusserie is. Die heet Bassie en Adriaan.*
- *Het eerste circus in Engeland is ontstaan. Dat was in 1770. Het circus is ontstaan door Philip Astley.*
- *De eerste circusvoorstelling in Nederland was in 1796 in Delft.*

mo



lokman



rafim



SIFRW



Luka



geillen mo



Jacob



Mohamed



Yara



Max



Xitara



Imane





Nodig: twee identieke, ondoorzichtige papieren zakjes, een schaar, zes tissues en waterverf

## HOE DOE JE HET?

Voor deze truc maak je gebruik van een heel oude goochelaarstechniek: de dubbelwandige zak. Aan de slag dus!

1. Neem twee identieke, papieren zakken. Ze moeten ondoorzichtig zijn. Zie A.
2. Knip van één zak een stuk van de opening af, ongeveer drie vingers dik. Zie B.
3. Vouw aan de zijkant ervan een stukje om, zodat deze zak in de andere past. Zie C.
4. Verfrommel de drie schone tissues licht en stop ze in de grote zak. Zie C.
5. Schuif de afgeknipte zak nu in de andere tot de openingen op gelijke hoogte liggen. Zie D.
6. Vouw een stukje van beide zaken om. Als je wilt kun dat randje ook vastplakken. Zie E.
7. Je kunt het publiek nu een 'lege' zak laten zien. Zie E.
8. Stop de drie gekleurde tissues in het korte zakje. Zie F.
9. Maak de grote opening nu klein, zoals je doet als je een papieren zak wilt opblazen en laten knallen. Zie G.
10. Dat is nu precies wat we gaan doen. Zie G.
11. Na de knal haal je vanaf de onderkant van de zak de schone tissues eruit. (De binnenzak knalt namelijk niet kapot.) Zie H.
12. Neem het applaus van het publiek in ontvangst.



### WAT ZIET JOUW PUBLIEK?

De goochelaar laat een lege papieren zak zien. Hij stopt er drie tissues met verfvlekken in. Hij vouwt de zak dicht tot er een tuitje ontstaat, blaast de zak op en slaat hem met een luide knal kapot. Hij haalt er nu drie witte, schone tissues uit.

# De MAGISCHE ZAK



Bronvermelding: Houdini voor kids door Frank van Ark en Geert Gratama.

Door Lyuk

## **Mijn circus**

Mijn circus zal geen dieren bevatten.

Misschien wel huisdieren, die zijn het gewend om met mensen te zijn.

Ook wil ik veel verschillende mensen die veel dingen kunnen die je in het dagelijkse leven niet tegenkomt, zo vinden mensen het extra leuk om naar te kijken. Bijvoorbeeld iemand die met vuurstokken kan jongleren of iemand die op een bal kan staan van wel 2,5 meter hoog!

In mijn circus mogen ook kinderen spelen (als ze het zelf willen).

Je kan in de pauze heerlijke hapjes bestellen wat je na de pauze lekker kan opeten.

Ook moeten er clowns zijn. Zij doen dan heel grappig, dan wordt het voor de kleinere kinderen ook leuk.

Ook is het leuk om mensen in het publiek erbij te betrekken door ze iets te laten doen.

Als het circus is afgelopen kan je de mensen die er hebben geholpen/gespeeld even een hand /knuffel geven.

Als het circus niet dichtbij is kan je gewoon even bellen dan komen ze de stad in. Je kan dan gelijk al kaartjes kopen, dat is wel zo eerlijk. Ze maken wel een afspraak wanneer ze kunnen. Zo hebben ze ook tijd voor zichzelf.

De huisdieren, een poes en twee honden gaan altijd mee.

De honden leggen een heel parcours af met een bal op hun rug, en dan is het circus afgelopen.

**Dieuwertje, groep 7P**



Anais



Isaac



Stijn



Zimbe



de willemst van: 200: Blauw  
de willemst van: 400: groen  
de willemst van: 800: rood



100 = Oranje  
120 = Rood  
40 = geel  
25 = Blauw



700 = rood  
600 = oranje  
450 = paars  
300  
geel = 200  
55 = bruin  
6 = groen



woord: 9 Bruin  
woord: 80 Wit  
woord: 40 licht bruin  
woord: 18 zwart  
woord: 25 grijs  
woord: 16 blauw  
woord: 2 blauw  
woord: 30 grijs  
woord: 12 rood

4+5+4=5

8+8=



# Clowntje Pipa

- groen = 48
- blauw = 1
- oranje = 15
- geel = 56
- rood = 95
- grijs = 100
- donkerblauw = 30
- roze = 18
- flanel = 20
- donkerblauw = 36



veerzorg  
vervenn gevoerdijk  
Zakleg voor dieren  
dat u toch waaromshandeling  
wreut



1 = oranje 100 - 4 rood  
 80 - 40 = 40  
 100 - 20 = 80  
 120 - 20 = 100



grijs 20 blauw 25 wit 5 zwart  
 bruin 80 rood 100 groen



15  
 30  
 50  
 14  
 21

24 = groen  
 56 = rood  
 36 = oranje

2000  
1000



88  
 64  
 20  
 35  
 568  
 100

1000  
 de  
 rood  
 rood  
 2000



Rood 0 =  
 Blauw 49 =  
 Zwart 25 =  
 Oranje 56 =  
 Bruin 10 =  
 Wit 24 =  
 Groen 72 =  
 Roze 24 =



1000  
 de  
 rood  
 rood  
 2000

1000  
 de  
 rood  
 rood  
 2000



9 = Gro  
 16 = Blau  
 25 = Oran  
 36 = rood  
 49 = wit  
 4 = geel  
 2 = Brain



circus  
 de hoogte  
 met de maat  
 met de maat  
 met

circus  
 de hoogte  
 met de maat  
 met de maat  
 met



circus  
 de hoogte  
 met de maat  
 met de maat  
 met

kuuk



Karim



Joze



### **Mijn beste circus**

De clowns zijn altijd gezellig, lekker grappig, lekker dom, altijd fijn.

De dieren zijn heel erg schattig, denk maar eens aan een tijger of een leeuw. Wie zou die niet als huisdier willen. Maar voor dieren heb je een dierentemmer nodig, anders word je opgegeten.

Je hebt ook een acrobaat nodig, want die zijn altijd handig.

Weet je wie ook heel belangrijk is? Een manager, want waar moet je optreden? Oh ja, helemaal vergeten, je hebt natuurlijk ook een circustent nodig.

En als laatst een enthousiast publiek.

**Kevin, groep 7P**

### **Het beste circus ooit**

Geen wilde dieren, want dat vind ik zielig. En geen clowns, want hun humor is ook vaak redelijk zielig.

Een koorddanser lijkt me wel spannend, vooral als het mis gaat!

Ali en Khalid als goochelaars (dat was meer een grappige clowns act) en een vrolijke man in een pandapak die iedereen een hand geeft en gratis gummybeertjes weggeeft.

De dikke conducteur (uit Thomas de Trein) moet de baas van het circus zijn.

Tijdens de show moet je lekker blijven zitten, anders ga ik wel naar de sportschool.

Als alles precies zo is, dan kom ik kijken.

**David C., groep 8P**







Ik weet wat jij nu denkt!  
 waar is die zwarte stip?  
 nou 1. het is er niet eens  
 het zijn er twee 2. maar  
 waar? nou het zijn de knotjes!



gemaakt door: Aya

De zwarte stip weegt niet heel veel maar is wel lastig om op te tillen omdat er een olifant opstaat. Maar het enge is dat als je valt je gelijk in het water met haaien valt en wordt opgeeten. Dus hopen van niet.

Kevin

Je kent hem vast wel, die ene man die aan het gewichtheffen is. Ik heb de zwarte cirkel in het gewicht verwerkt. Deze man is net zo sterk als juf Bianca Cavatuzzone

# Recept over popcorn.



## Popcorn maken

Zet een grote pan op vuur en schenk er een dunne laag zonnebloemolie in. Zorg dat de hele bodem bedekt is met olie laat de olie goed heet worden. Om te weten of de olie heet genoeg is kun je er een paar gedroogde mais korrels in gooien als het meteen hard begint rond te draaien is de olie heet genoeg.

Doe een laag gedroogde maiskorrels in de pan en doe de deksel er op. Schud de pan zodat alle korrels onder de olie zitten doe niet te veel maiskorrels in de pan want de korrels worden 7tot8 keer zo groot wil je meer maken doe dat dan in porties.

## Poppen

Laat ze rustig poppen en doe de deksel een beetje schuin op de pan zodat de stoom kan ontsnappen. schud de pan nog een keer. Zet het vuur uit wanneer er geen maiskorrels meer poppen. Laat de deksel nog even op de pan zodat ook de laatste korrels popcorn worden.

## Zoet of zout?

Bestrooi met de zoute variant de popcorn met een halve theelepel en schud de pan nog eens goed. Voor de zoete popcorn bestrooi je de popcorn met een halve theelepel met poedersuiker. zo maak je popcorn.



ik had net een show het was geweldige iedereen klopte ik kreeg zelfs vuurwerk



Hoi, ik heet Sebastiaan. Mijn neus is zwart, hij was eerst rood en toen was die verbrand. Dat was me verhaal



ik vind de neus het perfecte  
 Plaatsje en dat is mijn  
 Zwarte stip

## **Mijn circus!**

Mijn circus wil ik zo:

Ik wil geen dieren, want dat vind ik zielig.

Dit wil ik wel in mijn circus:

Een sterke man die heel zware dingen tilt

Clowns die grappige kunstjes doen

Een jongleur met glazen

Ik wil een kleurige tent met veel muziek.

Dit wil ik als eten en drinken: popcorn, snoep en drinken.

Ik wil grappige dingen zien, en mensen die salto's maken op trampolines.

Er moet ook speelgoed te koop zijn, en een clown die snoep in het circus gooit.

**Fien, groep 6P**

## **Ik wil een circus met...**

Een leeuwentemmer, een clown die op een ton loopt terwijl hij jongleert met 4 jongleerballen, snacks zoals: popcorn en suikerspin en met acrobaten.

Het circus moet op een berg staan en er moet een goochelaar zijn.

Het publiek mag soms meedoen. Er moet elk half uur een pauze van 10 minuten zijn waarin je iets mag proberen van wat de acrobaten, clowns en goochelaars hebben gedaan.

Op het einde moet er vuurwerk afgestoken worden.

**Rohan, groep 7P**





Deze grote spier bundel heeft zich voorbereid op het gaafste optreden aan de ene kant staat op de stip 10.000 kilo en aan de andere kant op de stip heeft hij ook 10.000 kilo hoe loopt het af kijk verder na de pauze.



Mijn zwarte stip is een verbrande popcorn ik ben geïnspireerd omdat ze in de film 'The Godfather' op een held...



Mijn zwarte stip  
is het neusje van een  
konijn. Hij wordt uit de  
hoed getovert door een  
goochelaar.



Wow! kijk die zwarte  
Stip daar boven de tent  
Die is mega groot!





Alhouar

mijn zwarte stip is de band ik ben er  
 geïnteresseerd in geraakt om dat we tijdens  
 gym met een wielers reden.



geel = 50  
 oranje = 25  
 Zwart = 10  
 rood = 80



24 = rood  
 55 = blauw  
 72 = ZWANE



SKII  
 2x12  
 9x8

5 — 3000 — 7200 — 8400 — 12000 — 15000 — 20000 — 25000



Kleuren horen erbij.  
 Wij horen erbij.  
 Jij hoort erbij.  
 Ik hoor erbij.  
 Dat allemaal hoort bij.  
 Het Circus!!!



## Mijn ideale circus

Ik vind persoonlijk gochelaars het leukst.

Ook vind ik jongleurs wel interessant, maar ik vind de trapeze het spectaculairst.

Ik vind het heel jammer dat wilde dieren uit het circus zijn gehaald, vooral leeuwen.

Mijn circus zou rondtrekken naar grote steden als Rome, Parijs of **Amsterdam**.

Mijn circusartiesten zullen ook veel toeschouwers betrekken bij hun acts.

## Jacob, groep 8P

### Mijn Circus

Er zijn in mijn circus veel dieren, daarom heet het ook "Circus de Leeuwenkooi".

Deze dieren zijn er allemaal: Leeuw, papegaai, aap en kip.

Er zijn ook acrobaten in mijn circus. Er is een man die met gewichten over een koord loopt, en er natuurlijk ook een clown die de mensen aan het lachen maakt.

Van buiten ziet de het circus er mooi uit. De tent is rood en geel gekleurd. Hij staat in het Westerpark.

Nu gaan we weer terug naar binnen. Er is ook een gochelaar die mensen uit het publiek vraagt.

Dit zijn alle acts op een rijtje:

1. De show begint met een aankondiging van de baas
2. Een leeuw die door een hoepel springt
3. Een papegaai die een vrijwilliger na-aapt
4. Een clown op een eenwieler
5. De sterke man die met gewichten over een koord loopt
6. Een aap die kan rekenen
7. Een man die een stok op zijn neus kan balanceren met een kip erop
8. De gochelaar
9. Als einde een klein concert

## Luuk, groep 7P

6



# Bumba

Hallo allemaal dit stukje gaat over Bumba en zijn vrienden. Ik ga hierin uitleggen wie Bumba is en wat hij doet. Wie is Bumba? Bumba is een heel vrolijke clown. Die peuters heel veel leert door dingen te laten zien en door de geluidjes die er in voor komen. Wat doet Bumba? Bumba doet allerlei kunstjes met hulp van Bumbalu en allemaal andere vriendjes. Er zitten altijd andere kindjes op de tribune die kijken en klappen. Dat was mijn stukje over Bumba.

Gemaakt door Jazlynn Bel





Waar is de zwarte stip? Misschien op de circus tent. Hij is de top van het circus.

mijn zwarte stip is een ballon die een clown vast houdt. Je krijgt vaak een ballon bij het circus daardoor ben ik geïnspireerd geraakt. daarom is mijn zwarte stip een ballon. Diewertje 7p



dits een grappige clown die jongleert... maar wacht Hy valt em = let de zwarte stip





TAYYIP



JONAS



made by ALI



# VANGROEP & P

JORDY

Jay Jay

JOËL

quinty

JACOB

Jonas

Sai ma

Raihan

{ KHANID }

DAVID

Rees

LEEA

aiab

SARA

Lina

pinrod!

ALI

Jahniesa

ogio

TAYYIP

Julius

Timon

melle

DAVID

yassine





WORLD:CLOWN



# Mijn ideale circus.

## Madelief 7p

Mijn ideale circus heeft geen dieren, maar robots.

Iedere artiest heeft zijn eigen robot. Die help hun met hun act.

De clown heeft bijvoorbeeld een robot die grappes maakt en de clown help met grappes. De googelaar gebruikt de robot als assistent bij zijn googeltrucs. De robot worden ook vervangen voor de dieren. De robots doen trucs die de dieren normaal doen.

Het circus treed op op een vliegende ~~plank~~ piste die twintig meter hoog is. Als je zou willen komen kijken kan je er gratis naar toe. Als je binnen komt krijg je een vliegende stoel die je overal naar toe kan bewegen. Tijdens het kijken naar het circus kan je zo veel eten als je wilt en je kan alles bestellen wat je wil.

Het circus kan overal heen, want je kan de piste inklappen en mee nemen. De stoelen kun je ook inklappen en de <sup>weru</sup> robots dragen alle spullen naar een andere plek.

In het circus is alleen maar humor en je moet altijd lachen.

Die robots zien er ook uit als dieren. De één ziet eruit als een paard de ander als een aapje enz. De robots hebben een wiel en een ovalen bovenlichaam. Het hoofd is rond en lacht altijd.

# CIRCUS ELLEBOOG

Circus Elleboog is het Amsterdamse jeugdcircus.

Na de Tweede Wereldoorlog wilde Ied Last, oprichter van het circus, een leuke toekomst en positieve tijdsbesteding geven aan de kinderen. Het was in die tijd niet zo leuk. Veel armoede en weinig leuks te bleven voor kinderen in Amsterdam. Circus Elleboog is begonnen als een soort clubhuis in de Amsterdamse Pijp. De naam is een grapje. Er was in die tijd namelijk ook een bekend circus dat Circus Knie heette.

Tante Ied leerde er kinderen koorddanses, clown spelen, goochelen en op eenwielers fietsen. Bij Circus Elleboog mochten kinderen kattenkwaad uithalen. Het werd een groot succes en het Circus heeft 67 jaar bestaan. Dit jaar had het Circus helaas geen geld meer en is er een einde aan het Circus gekomen.

Grts Kees

