

Westerparty!

Wat was het een feest! Zoveel hulp van en keihard gewerkt door ouders, leerkrachten en natuurlijk de kinderen zelf. Super goed gedaan en heel veel dank voor alle hulp en aanwezigheid!



De markt werd feestelijk geopend door Werner en met een dans door Jana en Ilaysa en toen ging het los. Grote spullen, kleine spullen en boeken. Er was van alles te koop!



Naast de kramen was er voor iedereen watermeloen, een watertap om een beetje te verkoelen en natuurlijk de stempelkaart voor de spelletjes!



Er was van alles te doen: schoolplein krijten, sjoelen, zaklopen, flessenvoetbal, schminken, ringgooien, het opdrachtenrad, bouwen, spijkerpoepen en vissen.... voor ieder wat wils! En de spellen en kramen waren de hele tijd bemand door ouders, leerkrachten en natuurlijk de kinderen.

Een kleine sfeerimpressie:



Het was een drukte van jewelste met allemaal blijе gezichten en mooie prijzen voor iedereen. Het was bijzonder om weer met zoveel ouders bij elkaar te zijn en met elkaar zo'n mooi resultaat neer te zetten. Na afloop heeft de feestcommissie natuurlijk het geld geteld en de opbrengst was.....

454,70,- Euro! De helft hiervan gaat naar het goede doel Vluchtelingen Werk Nederland en de andere helft is bestemd voor de organisatie van onze vreedzame verhuisdag 13 juli. Zo kunnen wij daar ook weer een mooi feest van maken!



De verhuiscommissie komt snel weer bijeen na te denken over de verhuisdag, het opruimen en alles wat er nog meer bij de verhuizing komt kijken.

Nogmaals bedankt voor alle hulp en we hopen u weer te zien tijdens vreedzame verhuisdag woensdag 13 juli! Noteer deze datum alvast in uw agenda!