

MANifest



De buurt is er voor iedereen
en iedereen is welkom.



Wij verbeteren elkaar
op een vreedzame manier
en lossen conflicten op.



Wij zorgen samen voor
elkaar en onze buurt.



Wij gaan op een leuke
manier met elkaar om.



Kletskaart : Ons Vreedzame plein

Op de voorkant van deze kaart staat een pictogram van het Vreedzame Wijk bord. En het wijkmanifest.

In deze weken leren we dat bij onze Vreedzame School ook een Vreedzame Buurt met Vreedzame pleinen hoort. Op een Vreedzaam plein staat het bord van de Vreedzame Wijk. Onze buurt heet de Staatliedenbuurt en op 7 plekken hangt het bord. De kinderen van basisschool De Bron, de Catamaran en de Westerparkschool hebben nagedacht over hoe wij het willen op deze pleinen. Deze punten staan benoemd in het manifest. Dit jaar heeft de buurt als speerpunt: De buurt is voor iedereen en iedereen is welkom op onze pleinen. De kinderen van de scholen worden daar actief bij betrokken.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

- Weet je in welke buurt de school staat? (Evt. wij wonen?)
- Weet jij welke scholen in onze buurt ook Vreedzame Scholen zijn?
- Kun je mij vertellen wat een manifest is?
- Kun je een paar pleinen noemen die Vreedzaam zijn in deze buurt?
- Kun je me vertellen wat een kinderkwiraad is?
- Speel jij wel eens op het van Beuningenplein?
- Voel jij je daar welkom?
- Wat vind je goed aan het van Beuningenplein?
- Wat zou je graag anders zien?

Veel kletsplezier!

Groep 7 en 8