

MANifest



De buurt is er voor iedereen
en iedereen is welkom.



Wij verbeteren elkaar
op een vreedzame manier
en lossen conflicten op.



Wij zorgen samen voor
elkaar en onze buurt.



Wij gaan op een leuke
manier met elkaar om.



Kletskaart : Ons Vreedzame plein

Op de voorkant van deze kaart staat een pictogram van het Vreedzame Wijk bord. En het wijkmanifest.

In deze weken leren we dat bij onze Vreedzame School ook een Vreedzame Buurt met Vreedzame pleinen hoort. Op een Vreedzaam plein staat het bord van de Vreedzame Wijk. Onze buurt heet de Staatliedenbuurt en op 7 plekken hangt het bord. De kinderen van basisschool De Bron, de Catamaran en de Westerparkschool hebben nagedacht over hoe wij het willen op deze pleinen. Deze punten staan benoemd in het manifest. Dit jaar heeft de buurt als speerpunt: De buurt is voor iedereen en iedereen is welkom op onze pleinen.

U kunt met uw kind hierover 'kletsen' aan de hand van deze vragen:

- Kun je vertellen wat er allemaal bij jullie op het schoolplein staat?
- Waarmee speel jij graag?
- Met wie speel je graag?
- Wat speel je dan?
- Welke regels en afspraken zijn er bij het buitenspelen?
- Wat betekent dit bord? (Wijs het bord aan op de voorkant)
- Waar hangt dit bord bij jullie op school?
- Weet jij welke scholen in onze buurt ook Vreedzame Scholen zijn?
- Er zijn nog meer borden hier in de buurt, zullen we ze eens zoeken?

Veel kletsplezier!

Groep 3 en 4